



Nieuwsbrief 2e jaargang nummer 5

Best Verenigingslid,

Terugblik

Na een drukke zomer hebben wij de draad als vereniging weer opgepakt.

Wij hebben onze verenigingsspullen verhuisd van de inmiddels gesloopte oude Timotheïsschool naar een lokaal van de “Brede Vaart”. Fijn dat wij onze spullen een tijd mochten stallen in de ruimte van “Fysiotherapie Maatschap Woerden”. De activiteiten tijdens “Open Monumentendag” met als thema “Werken bij of voor een pannbakkerij of een steenfabriek in de regio” zijn druk bezocht. Onze dank gaat uit naar de Gebr. Tuls uit Mastwijk en Piet Severs, die belangeloos oude stenen, dakpannen en de film voor onze expositie ter beschikking hebben gesteld. Ook gaat onze dank uit naar het Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden” waarvan wij de kleivlet mochten lenen.

Ook onze kraam tijdens Burendag trok veel bezoekers. Zeker onze mooie busjes met zwarte Linschotense ballen waren een schot in de roos. De ballen zijn op dit moment zelfs uitverkocht!

Actueel

Op zaterdag 10 oktober 2015 bent u op onze nieuwe locatie van 10.00 tot 13.00 uur in de “Brede Vaart” weer van harte welkom. Ingang Bibliotheek. Ons lokaal bevindt zich op de 2^e etage.

Ook al bent u niet zo goed ter been, wij zijn goed bereikbaar, dankzij de lift.

De “Linschotense ballenbusjes” zijn dan ook weer gevuld en te koop voor het bedrag van € 7,95.

Ook dit jaar kunt u weer historisch materiaal over Linschoten bij ons langsbrengen.

Deze zaterdag willen wij de Hoge Werf centraal stellen. Wat gebeurde er daar voordat de huizen gebouwd werden. Wie hebben er allemaal gewoond en wonen er nog. Breng uw foto's mee en vertel ons wat er zich al die jaren in de oudste nieuwbouw van Linschoten heeft afgespeeld. In het bijzonder zijn de huidige bewoners van harte welkom.

Om 11.00 en 12.00 uur verzorgen wij voor u een leuke presentatie over de Hoge Werf.

Plannen voor 2015

Wat hebben wij dit seizoen nog meer voor u in petto? Wij zijn van plan een film, uiteraard over Linschoten te vertonen. Binnenkort hoort u hier meer over.

En uiteraard bent u elke 2^e zaterdag weer welkom in ons clublokaal om een kop koffie of thee te drinken, een praatje te maken, uw historisch materiaal in te leveren en uw oude foto's te laten scannen.

Ook blijven wij rondleidingen door het dorp verzorgen.

Wij zijn heel blij met onze huidige locatie, maar wij blijven zoeken naar een ruimte, die meer past bij onze historische vereniging.

Linschoten, oktober 2015

Graag weer tot ziens!