



Nieuwsbrief 3e jaargang nummer 4

Best Verenigingslid,

Terugblik

Op onze aprilochtend kwam Wim Raven ons vertellen hoe ons dorp in de late middeleeuwen is ontstaan. Hoe de rivieren ooit hun weg vonden en vruchtbare klei achterlieten. Vervolgens vestigden de mensen zich in deze omgeving en groeven zij de vaarten en sloten waardoor de polders ontstonden. Er werden kastelen gebouwd. De kasteelheren voerden oorlog tegen elkaar of tegen de graven van Holland en/of de bisschoppen van Utrecht. Bijzonder interessant om dit alles te zien en te horen. Ons lokaal kon alle bezoekers, zeker bij de 1^e sessie, eigenlijk niet aan. Meer dan 80 mensen hebben genoten van Wim zijn presentatie. Hartelijk dank, Wim!

Op Koningsdag hadden wij in de Dorpstraat een kraam ingericht. Ondanks de slechte weersvoorspelling hebben wij onze clubkas weer aardig kunnen aanvullen met de verkoop van onze “ballenbusjes”, lepeltjes, (dubbele) boeken en andere leuke 2^e-hands snuisterijen.

Actueel

In de eerste jaren van het bestaan van onze vereniging hebben heel veel Linschotenaren spullen over ons dorp aan ons toevertrouwd. Ook hebben wij als bestuur het Linschotens archief uit het gemeentehuis in Montfoort veilig gesteld. Al dit materiaal (of zoveel als mogelijk is) willen wij u a.s. zaterdag, 14 mei, laten zien. Zoals gebruikelijk bent u vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur weer van harte welkom in ons lokaal op de 1^e etage van de “Brede Vaart”. Onder het genot van een kopje thee of koffie kunt u alles rustig bekijken en met elkaar van gedachten wisselen.

Van de Penningmeester

Onze penningmeester heeft weer een aantal “Vrienden van VOL” in mogen schrijven. Wij danken de volgende bedrijven voor hun aanmelding als “Vriend”: Danielle Cabri Sportmassage, Praktijk voor Fysiotherapie, Irma van Dam, WTW Tuinaanleg van Dijk. Ook P.A. Severs, Grond-Zand en Kleihandel, Cafeteria Linschoten en het Wapen van Linschoten & Snelrewaard mogen wij “Vriend van VOL” noemen.

Verdere plannen voor 2016

In juni willen wij u samen met de Brandweer uitnodigen in hun huidige kazerne. Waarschijnlijk gaan zij dit jaar een nieuwe locatie in gebruik nemen. Daarom organiseren wij samen met hen een open ochtend. Daarna nemen wij twee maanden zomervakantie. In september staan wij op “OpenMonumentenDag” weer helemaal voor u klaar. Dit jaar met als thema “Iconen & Symbolen. In oktober gaan wij aandacht besteden aan het 70 jaar bestaande “Mannenkoor Zanglust”.

En Verder

In de maand juni en vanaf 31 augustus bent u op de woensdagochtenden, van 10.00 tot 12.00 uur welkom in ons lokaal voor een praatje, een kopje koffie of thee en om uw spulletjes langs te brengen. De “Linschotense ballenbusjes” zijn nog steeds bij ons te koop. Ook alleen een zakje met zwarte ballen is bij ons nog te verkrijgen.

Linschoten, mei 2016

Graag weer tot ziens!