



Nieuwsbrief 6e jaargang nummer 1

Best Verenigingslid,

Terugblik

Ons 1^e lustrumjaar is succesvol afgesloten. Het Angelusklokje is gerestaureerd en kan weer geluid worden.

Onze nieuwjaarsbijeenkomst werd druk bezocht. Er was een leuke tentoonstelling met spullen, die wij de laatste tijd binnen hadden gekregen en foto's, oud & nieuw van ons dorp. Verder hadden wij een "bioscoop" ingericht waar je een presentatie kon zien van beelden van open monumentendag 2017. Je kon een foto bestellen als je voor de Kroonpoort was geportretteerd.

Actueel

Volgende week zaterdag 9 februari komt Erik Stoop een presentatie houden over: "Het ontstaan van het landschap rond Linschoten en de rol van de molens". Erik is molenaar op de Cabauwse molen en weet alles over molens, wat je er mee kunt, maar ook wat er nodig is om ze te laten draaien. In de omgeving van Linschoten hebben tal van molens gestaan, maar jammer genoeg zijn alle molens geheel of gedeeltelijk verdwenen.

Als bijlage ontvangt u hierbij de uitnodiging. U kunt deze printen en ophangen, zodat iedereen in uw buurt op de hoogte is van onze bijeenkomst.

Verdere plannen

Op 9 maart houden wij onze Algemene Ledenvergadering. Na de vergadering komt de heer Knook, een nazaat van oud-burgemeester Knook, ons iets vertellen over zijn familiegeschiedenis. Zijn familie heeft lang een belangrijk stempel gedrukt op de Linschotense gemeenschap.

Voor april hebben wij de heer Reinink uitgenodigd om iets te komen vertellen over de oorlogsjaren in Linschoten.

In mei komt Aart Stigter, recordhouder op de halve marathon van Linschoten, van alles vertellen over de Linschotenloop, en over "hardlopen en zijn leven".

In juni organiseren wij een excursie naar Haastrecht. Wij willen dan het "Gemaal de Hooge Boezem" en het museum "Paulina Bisdom van Vliet" bezoeken.

Op openmonumentendag in september met dit jaar als thema "Plekken van plezier" bent u weer van harte welkom. Wij zijn druk om hiervan een leuk spektakel te maken.

En verder.....

Goed nieuws, wij hebben weer een tweetal "Vrienden van VOL" mogen inschrijven: Ambachtelijke Slagerij Ferry Lempers en Kapsalon Linschoten.

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn wij in ons lokaal in de "Brede Vaart" aanwezig.

Van de Penningmeester

Onze penningmeester, Dick Daniëls, heeft aangegeven dat hij wil gaan stoppen. Jarenlang heeft hij goed voor de penningen van onze vereniging gezorgd. Heeft u tijd en wat verstand van financiën en wilt u ons bestuur komen versterken, meldt u dan!

In deze e-mail treft u ook het verzoek aan om de contributie voor 2019 te voldoen. Maakt u de oude en nieuwe penningmeester blij door binnenkort te betalen?

Graag tot ziens volgende week zaterdag of bij één van onze andere activiteiten.
Linschoten, januari 2019